

(MEYAK) ALT KOMİSYONU BAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN GENÇ'İN KONUyla İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZİ İSTEYEN MEKTUBUNA GÖNDERİLEN CEVAPTIR.

26.6.1978

1978/77

MEYAK Hakkında.

Sayın Süleyman Genç
İzmir Milletvekili
(MEYAK) Alt Komisyonu Başkanı

İLGİ: 21.6.1978 tarih, Bütçe Plan Komisyonu/66 sayılı yazınız,

1- Öteden beri TÜTED olarak kamu kesiminde çalışanların işçi statüsü-memur statüsü gibi iki ayrı statüde çalıştırılmalarına karşı çıkmaktayız. Bu tür ayrımların tüm çalışanların işyerlerinde birlik ve dayanışma içinde bulunmalarının, birlikte örgütlenmelerinin, ekonomik-demokratik hakları için birlikte mücadele etmelerinin hakim sınıflar ve onların siyasi iktidarları tarafından engellenmek istenmesinin bir aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. TBMM gündemine getirilen MEYAK yasa tasarısı herşeyden önce işçi-memur ayrımını bir veri olarak almakta ve bu ayrımı pekiştirme anlamına gelmektedir. Öncelikle bu nedenden dolayı MEYAK yasa tasarısına karşı çıkıyoruz.

2- MEYAK yasa tasarısı ve bu tasarının gerekçesi incelendiğinde açıkça görülmektedir ki; oluşturulmak istenen kurumla aslında, memur statüsünde çalıştırılanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak değil; yasa tasarısının gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere "Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu kanalıyla memur kitlesinin mecburi (!) tasarrufa zorlanması (!)... Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında en önemli iki sorun olan milli gelirden tasarruf payının artırılması ve kaynakların verimli sektörlerle yönlendirilmesi" amaçlanmaktadır. Ve yine gerekçede ve yine açıkça; oluşturulacak kurumun bu amaca "büyük ölçüde yardımcı" olacağı belirtilmekte ve ancak "bir yandan da" memurlara yarar sağlayacağı söylenmektedir.

Gerekçede yer alan bu ifadelerin anlamı şudur;

Memur statüsünde çalıştırılanların kendi iradeleri dışında kesilmesine devam olunacak ve böylece oluşturulacak fonlar kendilerinin söz ve karar sahibi olmadığı, siyasi iktidarca yönlendirilecek bir kurum aracılığıyla yatırımların iç finansmanını karşılamak için kullanılacaktır. Yani tıpkı OYAK örneğinde görüldüğü gibi MEYAK'ın ortak edileceği, diğer ortaklarını yerli tekeli sermaye ve yabancı sermayenin oluşturacağı şirketlerin kuruluşuna gidilecektir. Böylece Türkiye sanayi burjuvazisinin kendi sınıfsal, siyasi tercihleri doğrultusundaki yatırımlarında içine düştüğü iç finansman yetersizliği sorununa bir çözüm bulunmuş; bu yoldan sanayi burjuvazisine yeni yatırım alanları, kârlarını büyütme alanları açılmış olacaktır.

Bu yatırım alanlarının niteliği ise şimdiden bellidir. OYAK'da bu görülmüştür. Yatırım alanları yabancı sermaye ile bütünleşen tekeli sermayenin yöneldiği dayanıklı dayanıksız tüketim malları üretim alanları olacaktır.

./..

Söz konusu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında büyük bürokratlar, sermaye sınıflarının adamlarıyla yanyana yer alacaklar; bu yoldan Devlet bürokrasisinin üst kademelerinde bulunanlarla Sermaye sınıfları arasında bir yakınlaşma sağlanacak, alt kademe de bulunanlarda da bir gün bu mevkilere yükselme imkanının bulunduğu "umudu" yaratılacaktır. Diğer yandan da söz konusu şirketlere MEYAK kanalıyla tüm memurların ortak olduğu, bu şirketlerin gerçek (!) sahiplerinin tüm çalışanlar olduğu propagandası yaygınlaştırılacaktır. Böylece tüm çalışanlar mevcut kapitalist sistemin faziletlerine (!) inandırılmak, ve kapitalist sistemin savunucuları haline getirilmek istenmektedir.

Bu nedenlerden dolayı; Türkiye'nin emperyalizmle bütünleşen geri kapitalist sisteminin içine düştüğü ekonomik darboğazı emekçilerin sırtına basarak aşma girişiminin bir parçası olan, aynı zamanda kamu kesiminde çalışan emekçileri sermaye sınıfları ile bütünleştirme yolundaki burjuva propaganda ve aldatmacalarının somut bir aracı olarak kullanılacak olan MEYAK'a karşı çıkıyoruz.

3- Bugün memur statüsünde çalıştırılmakta olanların karşılanmayan birçok ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Konut, dinlenme, hayati ihtiyaç maddelerini temin edebilme, çocukları için kreş, çocuklarını okutabilme ve benzeri ihtiyaçların bugün dek karşılanmadığı muhakkaktır. Ama bu ihtiyaçları karşılayabilmenin yolu ayrı bir kurum oluşturmak değildir.

İşçi-memur ayrımı kaldırılarak; emekli sandığı, SSK ve benzeri kurumlar bir yasal düzenlemeyle tek çatı altında toplanabilir ve tüm çalışanların ayrıksız ve ayrıksız olarak sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek, çalışanlar tarafından yönetilen demokratik bir yapıya sahip tek bir kurum oluşturulabilir.

Yapılması gereken bu iken MEYAK, İYAK gibi rasyonel olmayan, antidemokratik yapıya sahip ayrı kurumlar oluşturma yolunda atılan bu adımlara karşı çıkıyoruz.

4- MEYAK'ın yukardaki 3 maddede belirttiğimiz amaçlarla kurulmak istenmesinin en çarpıcı kanıtı, yasa tasarısında öngörülen antidemokratik yapısıdır. Memur statüsünde çalıştırılan yüzbinlerce emekçi, kurumun Genel Kurulunda ve Yönetim Kurulunda kesinlikle söz ve karar sahibi olamayacaklardır. Siyasi iktidar bu yüzbinlerce emekçinin kendi paralarıyla oluşturulacak bir fonun yönetimini bile emekçilere emanet edememektedir. Bu "özyönetimden" söz eden bir siyasi iktidar için son derece çarpıcı bir durumdur. Kurum için getirilmek istenen bu yapı, siyasi iktidarın hangi sınıflardan yana tavır aldığını açıkça sergilemektedir.

Hakim sınıfların ve özellikle sanayi burjuvazisinin sınıfsal çıkarlarına hizmet edecek olan MEYAK'a hayır diyoruz ve bugüne dek memur maaşlarından gaspedilen kesintilerin faizleriyle birlikte iadesini talep ediyoruz.

Saygılarımla,
Aykut GÖKER
TÜTED Genel Başkanı