

B A S I N . . . A Ç I K L A M A S I

14.1.1980

TÜTEED Genel Başkanı Aykut Göker bir basın açıklaması yaparak 'Teknik elemanlar insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamak istiyorlar' dedi.

Bugünkü Hükümetin sözcüleri ve daha önceki hükümetin sözcüleri Türkiye'nin, tarihinin en ağır bunalımını yaşadığını söylüyorlar. Bunalıma çare aradıklarını söylüyorlar. Bunalıma çare arayanlar(!) yalnızca hükümet sorumlularıyla da sınırlı değil.

Ülkenin içinde bulunduğu bunalıma çare arayanlar öncelikle, bunalımın nedenini doğru tesbit etmek durumundadırlar. Bu bunalımdan hangi sınıf ve katmanlar hangi yönde ve hangi ölçüde etkilenmektedir, bunu doğru tesbit etmek durumundadırlar.

Bunalım karşısında Koç'ların, Sabancıların konumu ile onların fabrikalarında çalışan işçilerin, teknik elemanların konumu aynı değildir. Çöktikleri sıkıntıların çaresi de aynı değildir.

Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımdan etkilenen kapitalistin sıkıntısı ile aynı bunalımdan etkilenen işçinin emekçinin sıkıntısının çözümü birbirine zıt iki ayrı yoldur. Bu iki ayrı yoldan aynı anda yürümek mümkün değildir.

Bunalıma çare arayanlar, kimin sıkıntısına çare bulmak için yola çıkmaktadırlar? Biz emekçiler, ücretleriyle geçinenler önce bunu bilmek isteriz. Bunun açıkça söylenmesini isteriz.

Biz biliyoruz ki; bunalımın nedeni yapısaldır, doğrudan Türkiye'nin kapitalist ekonomi yapısından, emperyalizme bağımlılığından kaynaklanmaktadır.

Yine biz biliyoruz ki; sermaye sınıfları içine düştükleri ekonomik bunalımı işçilerin emekçilerin gırtlığına basarak, onların ekmeğini küçülterek aşmak istemekte. Bunu başarabilmek için de, baskıcı bir yönetimi kurumsallaştırmak, dahası şu veya bu biçimiyle faşist bir diktatörlük kurma olanağını aramaktadırlar. Ülkedeki terör bu arayışın ürünüdür ve sermaye sınıflarının koruyucu kanatları altındaki gizli-açık faşist odaklar tarafından yönlendirilmektedir.

Türkiye'yi sömürü ağı içinde tutmak isteyen emperyalizm için de, faşizm "gerekli görüldüğünde" başvurulması istenen bir yoldur.

Faşizm arayışları tam da şimdi, emperyalizme başkaldıran İran'a ve Afganistan'a, emperyalizme başkaldırmaları beklenebilecek diğer Ortadoğu ve Yakındoğu halklarına müdahale için Türkiye'yi basamak olarak kullanmak isteyen ABD'nin Türkiye üzerindeki hesaplarına uygun düşmektedir.

TRT, boyalı basın ve demokrat kamuoyunun itibar ettiği bir yayın organı içindeki gelişmeleri, İran ve Afganistan'da olup bitenleri, bunların işçiler emekçiler tarafından doğru kavranmaması, özellikle nedenlerinin doğru kavranmaması için, elden geldiğince çarpıtarak sunmaktadırlar. Böylece kamuoyu, denetimi burjuvazinin elinde bulunan tüm kitle haberleşme araçları kullanılarak şartlandırılmak, içte baskıcı bir yönetimi kabullenme, ABD'ye askeri alanda tam teslimiyet anlaşmasına ses çıkarmama, böylesi bir anlaşmaya alkış tutma noktasına doğru yaklaştırılmak istenmektedir.

Son günlerde bunun en çarpıcı örneği Afganistan sorununun yayın organlarında yansıtılış biçiminde görülmüştür. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki ilerici yönetime sağladığı destek bizim 'saygıdeğer basınımızda' "Rusların Afgan Halkını insanlık dışı bir saldırısı olarak" takdim edildi, günlerce bunun spekülasyonu yapıldı. ABD'nin Vietnam'da yıllar süren kanlı saldırısına ses çıkarmayanlar bir anda Dünya Barışının koruyucusu(!) kesildiler. Sonunda TRT ve aynı basın organlarının hiç olmazsa bir kısmı, hem de Amerikan istihbarat kaynaklarına dayanarak gerçeğin kendi yansıttıkları gibi olmadığını söylemek, yazmak zorunda kaldılar. Ama onlar ve Afganistan üzerinde hala spekülasyon yapmaya devam edenler gerçeğin yazdıkları gibi olmadığını baştan beri bilmekteydiler. Anaçları kamuoyunu yanıltmak, emperyalizmin ve yerli sermaye sınıflarının istediği yönde bir kamuoyu yaratmaktı.

Ne kadar çaba harcarsalarsa harcasınlar, gerçeklerin geniş halk yığınlarınınca kavranmasına engelleyemeyeceklerdir.

İşçiler, emekçiler ve onların bir parçası olarak biz teknik elemanlar;

- . Faşist terörün geriletilmesini,
- . Can güvenliğinin sağlanmasını,
- . Emperyalizmin ve onun ağababası ABD'nin Türkiye üzerindeki oyunlarının baskınlığını, teslimiyet anlayışlarının imzalanmasını değil her alanda ulusal bağımsızlığımızın pekiştirilmesini,
- . Bölge ülkelerine, bölge halklarına emperyalizmin müdahalesi için bir köprü başı olunmasını değil, bu müdahaleye karşı çıkılmasını,
- . Zaten sınırlı olan demokratik haklarımızın, işçilerin emekçilerin sınırlı örgütlenme haklarının tüümüyle yokedilmesini değil, sonuna kadar genişletilmesini ve,
- . İnsan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamak istiyoruz.

İşçiler ve emekçiler ve onların bir parçası olan biz teknik elemanlar sermaye sınıflarından yana değil, işçi sınıfından ve diğer emekçi sınıf ve tabakalardan yana bir yol izlenmesini istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz bunun için mücadele edeceğiz.

Aykut Göker

a. 9

TUTED Genel Başkanı