

CUMHURİYET - 9 ŞUBAT 1977

## Ankara Notları:

Mustafa EKMEKÇİ



**Cephe'nin sonuna doğru..**

# Cephe'nin sonuna doğru..

Cumhuriyet Senatosu'nda bütününü eleştiren CHP Grup Başkanvekili Fikret Gündoğan, konuşmasının bir yerinde şöyle dedi:

— Burada bulunmak bizim için zillettir..

Tutanaklara geçti bu söz. Fikret Gündoğan ekledi:

— Cinayetlerin, yolsuzlukların hesabını sormak için burada kalmaya katlanıyoruz..

Tabii Senatör Kâmil Karavelioğlu, plânlama bütçesinde şunları söyledi:

— Türk ekonomisi büyüyor ama tarladaki kabak gibi büyüyor..

Anadoluda başında pek saç oluyana «Kabak kafalı» derler. «Kabak baş» diye şapkasızlara da denir. Kabak, senatoda ekonomimizi tanımlamada bir ölçü de oldu. Ne iyi..

Köylüler kabağı, yaseler de pek sevmezler. Çocukluğumdan anımsarım büyükler, sızlanırlardı:

— Fasulye kabak, başka lâfa bak..

Şalgam da yoksulların başlıca yiyeceğidir ha. Biraz tatsız, tuzsuzdur..

Kâmil Karavelioğlu, İçişleri Bakanını eleştirirken, gerçekte bütün cepheyi karşısına aldı. İçişleri bütçesinde şunları söyledi:

— Bu hükümet yurtta can güvenliğini bile sağlamamıştır. A narşi şimdiye kadar görülmeyen boyutlara ulaşmıştır. Toplumsal cinayetlerin yoğunluğu artarak devam etmektedir. İç barış tehlikesindedir. Hükümet yetersizdir. Politikası sağlıksız ve geriye dönmüştür. Yasal dayanaklardan yoksundur. Güvenlik Kuvvetleri olaylar karşısında yetersiz kalmaktadır.

Karavelioğlu, işlenen cinayetlerin perde arkasını ortaya sermek istiyordu. Şöyle sürdürdü konuşmasını:

— Bu olayların gerisinde güdülen ciddi bir amaç olmalıdır. Yoksa hiçbir hükümet bir maksadı olmaksızın bu kadar kan dökülmesine izin veremez. Hükümet yetersiz olsa bile destekliyen partiler buna izin vermez. Türkiye nereye götürülmek isteniyor?

Sayın bakan, biz ihtilâlden gel-

dik. Tercihbeli bir grubuz. Pek çok olay bîrdük ve yaşadık. Bir siyasal amaç, yasal ve demokratik olmazsa örgütlenmesi, uygulama metodları da yasal olamaz. Herkes alabildiğine yasa dışına itilir ve suçluluk ortamı doğar. Bu ortamda herşey suçluluk üzerine kurulur, o ortam yaşar ve büyür. İnancı ne olursa olsun suçluluk herkesi örter. Yasa dışılıktan istiyen de kurtulamaz. Psikolojik ve sosyolojide «Suçluluk dayanışması» diyebileceğimiz bu halin bilimsel bir yeri olduğunu siz de bilmelisiniz. Böyle bir ortama artık kimse yön veremez. Ne lideri yön değiştirebilir ne de örgütü. İş olacağı yere varır. Bulunulan yer dönüşü zor bir noktaya olarak görülmektedir. Tıpkı havadaki uçağın tüssüne dönme şansını kaybettiği nokta gibi. Olaylar biraz daha gelişirse sayın bakan, ne siz ne de sizden daha büyük liderler olayların yönünü değiştiremeyeceklerdir. Bizim kaygımız budur.

... Polisi hükümet şamar oğlanına döndürmüştür. Ya siz, ya da partiniz durum hakkında yeniden karar vermek zorundasınız. Belki tüzüleceksiniz ama, İçişleri Bakanı olmak kendiniz ve partinizi için ve hatta hükümet için de bir talihsizlik olmuştur. Artık bakan olarak hükümete ve başında bulunduğunuz topluma verebileceğiniz birşey kalmamıştır. Olaylar sizi çoktan aşmıştır. Bugün siz sadece çaresiz bir makam sahibisiniz. Yarın da 125 ölü mün hesabını vermek zorunda kalacak bir politikacı olarak hayatınızı sürdürüleceksiniz..

Karavelioğlu'nun söyledikleri, uyarının çok ötesinde sözlerdi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçeleri reddedildi Senato'da. Bunun anlamı çok büyüktür. Öyle sanıyorum ki, sıra Millî Eğitim Bakanlığı bütçesindedir.

İçişleri Bakanının durumu böyle de, öbürleri ayrı mı? Örneğin Millî Eğitim Bakanı «Komando Nail» bey... Nail bey, «Ülkü-Bir» in kongresine gitmedi ama, Bakanlığın üst sıralarında oturanların hemen tümü oradaydılar. Komando Ayyaz, Deli Veli, Özel Öğretim Genel Müdürü, daha kimler? Necmeddin Üçkan.. Ül-

kü-Bir toplantısında TV'de gözü kenler.. Hayranlıkla Hacı Başbuğu dinliyorlardı.

Bakanlıkta, yurtdışındaki işçi çocuklarını - sözsüz - okutma amacıyla kurulan örgüt, bir «Komando yuvası» durumuna getirildi. Almanyalara, Hollandalara yollanan 300 kadar öğretmene, gizliden buyruk verildi:

— Siz orada öğretmenlik yapmaktan çok, «Örgütü» kuracaksınız.

Gidenlerin çoğu, yabancı dil bilmiyordu. «Komando» eğitimi görmüşlerdi ya.. Arada yabancı dil bilenler de vardı. Bunlar «Torpilli»lerdi.

Şimdiye değin sağda diye bilmişim biri, şöyle dedi:

— Bunların tutar tarafları kalmadı. Memleket tam bir uçuruma doğru gidiyor..

Feyzioğlu'nun açıkladıkları sanıklı yeni bir «Hükümet programı»ydı. Bunca sorumluluğu paylaşmışların, «Sayın sayım yok» diyerek sıyrılmak istediklerini hemen herkes anladı. Boşuna çaba..

Türkiye'nin getirildiği bu noktada, demokrasiden yana olanlara görevler düşüyor. Kimsenin kişisel sorununu düşünmeye hakkı yok. Gençler, örgütler, oyunlulara gelmemek için en büyük titizliği burada göstermeliler. TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED'in ortak yasal toplantılarını basanlar, orada öğretmenleri, memurları yaralıyanlar, Cephe'nin ekmeğine yağ sürmüşlerdir. Anarşi kişicilerinin oyunlarına gelmişlerdir.

TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu açıkladı:

— Toplantımıza saldırılar, Niğde Öğrenci Yurdu'ndaki komandalardan yardım gördüler.

Tandoğan'ın öğretmenlere kurşunlar «Goşolar»dan mı yoksa Faşo bazı polislerden mi gelmişti? Kimse bunu anılamadı. Kaçıp gizlenmişlerdi. Gazetelerde ellerinde sopalarla çekilmiş fotoğraflarını gördüm.

Bu cephenin foyası çoktan ortaya çıkınca, ona kolay yardımcı olunamaz da. Sağdakiler, birer, ikişer cephe'den sıyrılıp çekilirlerken, kimse ayakta tutamaz onu..

Gazeteci Orhan Duru'nun Soyut'un 100'üncü sayısında «slogan»

diye üçgen bir yazısı var «slogan» başlıklı yazıda bakın neler var:

«Ne Amerika — ne Rusya, ne SSCB, ne CCCP, ne URSS, ne US ne ABD, ne ETATS — UNIS, ne Amerigo Vespucci, ne Kristoforus Kolombus, ne Komiser Kolombo...»

... Ne ev ne bark, ne Nuhun gemisi, ne makarna, ne ekmeğe, ne şarap, ne mal, ne siyah, ne kızıl, ne kara, ne Balzac, ne Stendhal, ne Sartre, ne Camus, ne Camiz, ne öksüz, ne büyük baş, ne küçük baş, ne para, ne pul, ne üstte, ne başta, ne evrat, ne pusat, ne ana, ne baba, ne nene, ne dede, ne amca, ne dayı, ne piston, ne torpil, ne devist, ne hükümet, ne yönetim, ne idare, ne maslahat, ne vali, ne kaymakam, ne müdür, ne genel müdür, ne müsteşar, ne yazman, ne sayman, ne yargıç, ne savcı, ne Sayıştay, ne Danıştay, ne Yargıtay, ne atılay, ne saldıray, ne Kurultay, ne polis, ne jandarma, ne komando, ne zulfün.. ne Orhan ne Duru...»

Süleyman bey'in de durumu iyi değil. Partiden istifaları, eski DP'ilerin çıkışları izliylebilir bekleyin. Bir eski DP'li, bir arkadaşı na şöyle dedi:

— Onu, daha tutmuyacağız, başımızdan atacağız.

AP'den istifayı çoktan kafasına koyan AP Ankara Senatörü Yiğit Köker, bir arkadaşına şöyle mi demişti?

— Bu çatı bir gün çökecek. Çöktüğünün altında kalmak istemiyorum.

Hava - İş Sendikasının grevi, uçak yolcuları kadar, gazeteleri etkiledi. Ne biçim grev bu ki, greviyle ilgili haberleri yayımlayacak gazeteler bile, okurlarına haberleri ulaştırmada güçlüklerle karşılaşılıyorlar. Gazeteler, bulabildiği yabancı uçaklarla gazete matrislerini (kalıplarını) İstanbul'dan Ankara'ya göndermeye çalıştılar. Hava-İş Sendikası Başkanı Erdoğan Balcı'nın, sadece yaklaşan seçimleri için yasal bir hak olan «Grev» kullandığını öne sürerler çoğalıyor. Kendisine karşı çıkan ve hayli güçlü olan sendika içindeki «Muhalefet» «Grev»den yararlanarak emek istiyormuş. Bir yasal hak, böyle-

sine kişisel amaçlar için kullanıldı mı, bunun foyası cebak çıkar..