

tüited HABERLER

TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ AYLIK YAYIN ORGANI

11. SAYI — AĞUSTOS 1973

GEÇMİŞ YASAMA DÖNEMİ

Geçtiğimiz yasama dönemi belkide ilerde en çok üzerinde durulacak ve konuşulacak bir yasama dönemi olacaktır. Geride derin yankılar, olaylar, etkiler ve yorumlar bırakan dönemin genel özelliği nedir? Bu zorunluluğun felsefesi nedir? Yapılanlar amacına ulaşmış mıdır? Ve geçtiğimiz yasama dönemi geride kalırken Türkiye'nin bugünkü genel görünümü nedir?

Türkiye'nin günümüz dünyasındaki bugünkü konusu az gelişmişliktir. 1923 lerden beri yapılması istenen de sanayi toplumu durumuna gelme ve kalkınma ana sorununu çözmektir. Bu ana sorunu çözmek için seçilen model ise kapitalizmdir. Özellikle 1950 lerden sonra bu süreç epey hızlanıyor. Günümüz dünyasında geri kalmış bir ülkenin kapitalist yolla kalkınmaya seçmesi, o ülkeyi ister

istememez başka seçümlere de zorluyor.

Bu zorunluluk nereden doğuyor? Bu zorunluluk günümüz dünyasının genel konumundan doğuyor. Kalkınmak isteyen ülkelerin dış kaynakları olmadığı gibi egemen ülkelerin baskısı altında. Öylesine kalkınma sorununu iç kaynaklara (sermaye ve işgücünü de içeren) dayandırmak zorunda. Oysa bu noktada da batılı ülkelerin geçmişteki rahatlıklarına ve kolaylıklarına sahip değil. Karşılaşılan bu ekonomik zorluklar, kendisine uygun bir üst yapı yaratmak zorunda. 1960 lardan sonraki Türkiye'nin durumu işte böyle bir durum. Ekonomik olarak karşılaşılan zorluklar, «Batı tipi demokrasi» ve var olan 1961 Anayasası ile «istenilen şekilde» çözülemiyor. Örneğin hızlı bir sermaye birikimi ve kolay yatırım fonları sorunu bir takım düzenlemeler getirmek zorunda. Oysa özellikle 1965 lerden sonra kitlelerde ve hemen toplumun her kesiminde ücret artışı ve pay arttırma direnişi var. Ne varki yine hızla artan bir «yatırım fonları bulunması zorunluluğu» var. Oysa bu ikisi çelişir bir durumda. Ve bu çelişkiyi, ekonomiyi ellerinde tutanlar «kendilerine uygun olarak» çözmek zorunda. İşte geçmiş yasama dönemi ve özellikle onun iki yılı bu çelişkiyi çözmek görevini yerine getirdi.

İlkin 1961 anayasasının «bazı sorunları çözmeye ayak bağı» niteliğinde olan maddeleri «uygun» bir duruma getirildi. Dernekler kanunu «günün şartlarına» uyduruldu.

Sendika, grev ve toplu sözleşme hakları kısıtlandı. Grev ve gitmek zorunluluğunu du-

SEKİZ FABRIKADA LOKAVTA GİDİLDİ

İşverenler : Lokavta

LOKAVT Lokavt Lokavt
BURSA'da IZMIT'te EREĞLİ'de

Ereğli Demir Çelik'te grev lokavt ilan edildi

30 bin işçi Bursa'daki işyerlerinde

İşverenler GREV kararı alıpca

anlaşmazlık işverenler de

halinde LOKAVT ilan etti

LOKAVTLAR, LOKAVTLAR...
yan sendikalara anında lokavtla cevap verildi.

Siyasal planda yapılan bu «hukuki düzenlemeler» kitleleri susturmak, onların artan isteklerine gem vurmak ve «kurulu düzenin işleyiş biçimine» karşı çıkılmasını engellemek amacını güdüyordu. Öte yandan bir dizi «reformlar» ve yeni ekonomik düzenlemeler geldi. Bunların amacı da sıkıntısı çekilen yatırım fonlarının yaratılması idi.

Geçmiş yasama döneminde ve özellikle 1971 - 73 yıllarında çıkarılan yasaları yukarıdaki bütünlük içinde değerlendirmek gerekir. Şimdi artık çıkarılan veya çıkarılmak istenilen yasaların incelenmesine geçebiliriz.

Siyasal planda yapılan değişiklikler nelerdir?

1. Anayasa değişikliği.
2. Dernekler yasası değişikliği.
3. TMMOB. yasası değişikliği (çıkartılmadı)

(Sonu Sayfa 3'de)

Başyazı

Teknik Personel Sorunu ve Sözleşme Yolu

Son günlerin önemli bir haberi, nedense, önemli oranında yankı uyandırmadı. DSİ., Karayolları gibi kuruluşlara sözleşmeli teknik personel çalıştırma olanağının sağlanmasıdır, sözünü ettiğimiz haber. Bu suretle yıllardır yakındığımız, uğrunda uğraşılara girdiğimiz personel kanununun kalesinde ilk gediş, teknik personel kütlesinin hiçbir katkısı, zorlaması olmaksızın, sanki kendiliğinden açılmış olmaktadır. İlk uygulama, DSİ gibi, Karayolları gibi devletin alt yapı kurma hizmeti gören kuruluşlarında olması da ayrıca ilginçtir. Anlaşıyor ki, devlet kuruluşlarından özel sektöre teknik personel kovalama yada pompalama işi amacına ulaşmıştır. Alt yapı hizmetlerinin aksaması nedeniyle bundan böyle zararlı olmaya başlayan bu hareket artık durabilir, teknik personelle sözleşme yapılması (yöntemi kullanılarak ve ipleri elde tutularak, kadrolar azar azar, / uygun görülen oranda doldurulabilir. Hizmet aksamalarının da zorlamasıyla yapılan hesap, bu olsa gerektir. Hemen bir kez daha açıkça belirtelim, bu hesap da tutmayacaktır. İşin başından beri ileri sürdüğümüz gibi bu konuda çözüm tekiri: Teknik Personel Kanunu.

İşin başından beri, dedik. Dilerseniz işin başına bir kez daha dönelim. Personel Kanununun çıkarılmasına neden gerek görülmüştür? Resmî görüşe göre, personel kanunu memurların tayin, terfi gibi işlemlerinde daha modern ve bilimsel yöntemler getirmek ve fiyat artışlarının etkisini değişken katsayı yoluyla gidermek amacıyla çıkarılmıştır. Uygulamada kanunun bu iki ana amacına ne derece uygun düştüğü, ortadadır. Hâlâ süregelen intibaklar keşmekeşi ve yüzde altmışa varacak hayat pahalılığına karşı hâlâ 7'de çakılıp kalan katsayı...

Bizim kanımızca, personel kanunu gerçekten memur kütlesinin ruhani, daha doğru bir deyimle, tüketim düzeyini artırmayı amaçlıyordu. Ancak bu amacın nedeni, ülkede sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gelir dağılımını iyileştirmekten çok 960 larin ilk yıllarında fiilzelenen son yıllarında da oldukça palazlanan tüketim sanayisine pazar yaratmaktı. Bu pazarı daha yaygın ve etkin biçimde başka yollarla, örneğin toprak reformuyla köylü kütlesinin gelir düzeyini artırarak yaratmak olanağı da vardı. Ancak o zamanki iktidarı oluşturan egemen güçlerin

ELLİ YILDA TEKNOLOJİMİZ NEREYE GELDİ, NİÇİN ?

— II —

CUMHURİYET ÖNCESİ

Toplumun teknolojik yapısını incelerken yada teknolojik düzeyini saptarken, ister istemez o toplumun üretim ilişkilerini gözden geçirmek gerekir. Şu veya bu şekilde üretimde bulunmak zorunluluğunda bulunan toplum, üretimin bilgisine ve üretim araçlarına sahip olmak ihtiyacındadır. Üretim bilgisi bir yerde doğaya hakim olabilmeyen, onu değiştirebilmenin, işleyebilmenin araçlarıdır. Aslında üretim bilgisi ve üretim araçları bir ve aynı şeylerdir. Üretim araçları, üretim bilgilerinin somutlaşmış bir biçimdir. Bundanböyle, üretim bilgisi veya araçları karşılığı olarak, «teknoloji» terimini kullanacağız. Bir ön koşulla... Teknoloji derken soyut bilgiler bütününden söz etmemekteyiz. Bir bilgi ancak üretim amacına dönük olarak kullanılabilir hale geldikten sonra teknolojidir. Örneğin, Eski Yunan'da var olan atom kavramı, bundan asırlar sonra atom bilgisi ve çağımızda da atom teknolojisi haline geldi.

Teknoloji, insanla doğa arasında daha ilk günden başlayan çatışmanın bir ürünüdür. İlk üretim süreci başlarken, teknoloji üretimi de başlamıştır. Bu nedenle, tarihin herhangi bir döneminde, herhangi bir üretim düzeyinde bulunan herhangi bir toplum için, o toplumun teknolojik yapısından söz etmeye hakkımız vardır.

Şu kısa girişimizde bile, teknoloji ile üretim olgusu arasındaki yakın ilişki açıkça ortaya çıkmaktadır. Toplumun üretim yapısıyla, teknolojik yapısı arasında tam bir bütünlük vardır. Bu bütünlük ilk üretim gereksiniminin ortaya çıktığı, bu gereksinimin doğal sonucu olarak ilk üretim ilişkilerinin kurulduğu andan itibaren vardır. Üretim ilişkilerinin tarihi gelişimi, teknolojik gelişmeyi de belirlemiştir. Tekrar başa dönersek toplumun teknolojik yapısı, o toplumun üretim ilişkilerinin incelenmesi ile anlaşılabilir.

Cumhuriyet'in 50. yılındaki teknolojik düzeyimiz üzerinde bir tartışmaya girerken Cumhuriyet öncesine göz atmak, devir alınan toplum yapısını ve üretim ilişkilerini gözden geçirmek gereklidir sanırız.

17. YÜZYIL BAŞLARINA KADAR

Bugüne dek yapılmış olan tüm incelemeler, 17. yüzyıl başlarına kadar, Osmanlı toplumunun çağının en ileri teknolojik yapısını yansıttığını kanıtlamaktadır.

Bu noktada birkaç çarpıcı örnek vermekte yarar görüyoruz:

«... Köyler çok büyük ve birbirine yakındı. Suları zaptı rapta almışlar, küçük ve kesif (entansif) ziraat yapıyorlardı. Toprağı iyi işliyorlar ve muhtelif olabiliyorlardı. Evliya Çelebi, Anadolu'nun her tarafında 500 haneli bağlı bahçeli köylerden bahseder. Köyler camili, medreseli ve hamamlı idi. Hemen hepsi küçük ölçüde birer site idiler. Kendilerine lazım

olandan çok fazla istihalleri vardı. (1)»

«... Zanaat ve ticaret yaygındır. Özellikle çağın önemli sanayi dalı dokumacılıkta çok ilerlenmiştir. Değişik cinsten kumaşlar dokunmakta ve dış ülkelere de satış yapılmaktadır. Çeşitli elişleri, deri ve köselecilik, doğramacılık, cam imalatı, döküm işleri gelişmiş zanaatlerdir. (2)»

«... 1638 sayımı rakamlarına göre, yalnız özel sanayide, 46426 kişi çalışmaktadır. Ayrıca ordunun ve büyük devlet örgütünün ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir devlet sektörü vardır. 2 tersane, 1 tophane, 5 barut kârhanesi, 1 humbarahane, 1 toparabası kârhanesi, 1 fişekhane, 1 at meydanı mumhanesi, çok sayıda peksimet fırını, kurşunhane, dökümhane, şişehane, boyahane, ve bu gibi, devlet sektörüne ait kuruluşlardır. Büyüktüce bir kısmı ağır sanayi kesimine giren bu kuruluşlarda onbinlerce işçinin çalıştığı tahmin edilebilir. Özel sektöre gelince, burada da önemli sayıda işçi kullanan işyerlerinin çokluğu hil'atı kumaşı dokuyan 5 işyeri vardır. Bu işyerlerinde 805 kişi çalışmaktadır. Ortalama işçi sayısı 21 dir ... Bu ortalama, ulema hil'atı yapımında 20, şişe imalatında 35, ipek dökmeceilerde 82, güllaçlılarda 20 dir. (3)»

«Bir Fransız araştırmacısına göre, 17. yüzyılda İstanbul imalâthanelerinde ortalama 3 — 4 işçi çalışmaktadır. (M. Rodinson, İslâm et Capitale, Sayfa 3. 68) Hatırlatalım ki, 1964 imalât sanayii sayımına göre, toplam işyerlerinin % 98,1'ini teşkil eden işyerlerinde ortalama çalışan sayısı 2,2'dir. (4)»

«Osmanlıların bilime değer verdikleri de anlaşılmalıdır. Medreselerde (daha sonra kaldırılacak olan) müsbet ilimler de önerilmektedir. Dinsel hoşgörünün yanısıra bilimsel hoşgörünün de varolması, kilisenin baskısından kaçan Hıristiyanların Osmanlı ülkesine gelmelerine, bilime katkıda bulunmalarına imkân tanımaktadır. (5)»

Yazımızın, geçen sayımızda çıkan kısmında verilen örnekler ve buraya aktaramadığımız sayısız örnekler göz önüne alınırsa, Osmanlı toplumunun 17. yüzyıl başlarına kadar, çağının en ileri teknolojisine sahip olduğu ortaya çıkacaktır. Bu doğaldır; aynı Osmanlı toplumu aynı dönemde çağının en ileri üretim ilişkileri içerisinde bulunmaktaydı. Aynı dönemde Avrupa toplumlarında feodal, feodal bir düzen hüküm sürerken, Osmanlı toplumu bundan farklı, daha ileri bir düzeye ulaşmıştı. Özellikle toprak kesiminde, ki üretim ilişkileri, batıya göre çarpıcı farklılıklara sahipti.

—Devamı Var—

(1) İsmail Cem., Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi., İstanbul, 1970.

(2) a.g.e

(3) Doğan Avcıoğlu., Türkiye'nin Düzeni., Ankara, 1969

(4) a.g.e

(5) İsmail Cem., a.g.e.

TÜTED HABERLER

DiSK, Bursa'daki Lokavtı haksız ve çirkin bir girişim olarak niteledi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (kısaca DiSK) Genel Sekreteri Kemal Sülker, Bursa'da otomotiv endüstrisi işverenlerinin Tofaş grevine karşı lokavtı karşılık vermelerini haksız, çirkin ve Anayasa aykırı bir girişim olarak nitelemiştir. Kemal Sülker'in demeci şudur :

«DiSK, örgüt ayırımı yapmadan işçi haklarının savunucusu ve koruyucusudur. Bu açıdan üyemiz olma-

salar da Tofaş işçilerinin grevini haklı ve yasal bir girişim olarak görüyor ve başarılarını candan diliyoruz. Bu greve karşılık işverenlerin tam bir birlik içinde hiç bir sosyal düşünceye yer vermeden hemen genişçe bir lokavt hareketini başlatmaları tekellerin sermayenin gittikçe sosyal kaygıları ve işçilerin insanca yaşama amaçlarını hiçe saymaya başladıklarını göstermektedir. Bu haksız ve çirkin girişim Anayasamızın özeline tüm ayrıklık içindedir ve işçi işveren ilişkilerini

aşırı derecede zedeleyici bir niteliktedir. Daha iyi bir yaşam için girişilen Tofaş grevine karşı var güçleriyle yüklenen işverenler, işçilerin çelik iradeleri ve hiç bir örgüt ayırımı gözetmeden gerçekleştirecekleri dayanışma karşısında kamuoyunda mutlaka yenilgiye uğrayacaklardır. Çalışma hürriyetini tutsaklaştırmak, daha iyi bir yaşam için girişilen kutsal grev hakkını boğmak oto montaj endüstrisinin bir avuç akıl hocalarının iste-

sinden gelemecekleri bir hayaldir. Kamuoyu lokavtın iyizliğini öğrenmiş ve bu çirkin girişimden medet umanları asla tasvip etmeyecek bir fikir birikimi de sağlanmıştır. 1963'te lokavttan yana olanların bile bugün bu girişimi suçlamaları işçi hakları açısından kazanılmış bir gelişmedir.

DiSK, grev yapan, lokavta matuz bırakılan tüm işçilerin başarısı için kendine düşeni yapmaya kararlıdır.»

Geçmiş yasama dönemi

(Başarılı Sayfa 1'de)

4. Danıştay yasası değişikliği.

5. Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasası.

6. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasası değişikliği.

7. Sendika, grev, toplu sözleşme hakları.

8. T.R.T. ve Üniversite özerkliği.

9. Sıkıyönetim yasası değişikliği.

Bu siyasi ve hukuki düzenlemeler neler götürüyor?

1. Anayasa değişikliği.

Anayasanın «kişinin temel hak ve özgürlükler» bölümünde yapılan değişikliklerle özgürlüklerin kullanılması kısıtlanıyor.

2. Dernekler yasası.

Bu yasayla ilgili 3 örnek vermek istiyoruz :

a) «Yetkili kişilerin» istedikleri an derneğin bütün girdisi çıktısına el koyabilme yetkisi.

b) Genel kurul çalışmalarında görev verilen «hükümet komiseri» nin «güvenlik» gerekçesiyle genel kurul çalışmalarını durdurabilme yetkisi.

c) Derneklerin mahkeme kararıyla kapatılması maddesinin hemen altında «gecikmesinde sakınca görüldüğü zamanlarda» en büyük mülki amir tarafından faaliyetlerinden men edilmesi.

3. TMMOB. yasası.

Bu yasa Millet Meclisinden öncelik ve ivedilikle görüşülerek 4 dakikada geçmiş fakat Senatoda takılmak zorunda kalmıştır. Bunun nedeni bu yasanın çıkarılmasına karşı direnişin ve mücadelenin örgütlü, akıllı ve büyük boyutlu olmasıdır. Astarın maliyet fiyatının birden çok artması nedeniyle elbiseden vazgeçmek zorunda kaldılar. Yasa çıkarsa idi ne olacaktı? İlk mimar ve mühendis odaları daha sonra ise eczacılar, veterinerler..... birlikleri, yerle bir edilecekti.

Böylece «çok önemli ayak bağları» ortadan kaldırılmış olacaktı.

4. Danıştay yasası.

Bu yasa da haksızlığa uğrayan devlet memurlarının, danıştaya baş vurma yollarını tıkıyor ve yürütmenin «öcü» dedikleri kolayca saf dışı bırakılıyor.

5. Devlet Güvenlik Mahkemeleri.

Bu yasanın kapsamına girmek için fazla ilerici olmaya gerek yok. «en masum istekler» bile, gayet güzel yorumlarla «devletin ve milletin bütünlüğüne» aykırı görülerek «genel huzur ve istikrar» sağ-

lanmaya çalışılıyor.

6. Toplantı ve yürüyüş yasası.

Bu yasayla da ilgili bir tek örnek vermek yetiyor : Güvenlik kuvvetleri toplantıda veya yürüyüşte «kavga çıkma ihtimali belirlediği»ni «sezdikleri» an toplantı veya yürüyüşü -tabi yine güvenlik gerekçesiyle dağıtabiliyorlar.

7. Sendika, grev ve toplu sözleşme.

Bugün devlet memurlarının hiçbirinin sendika hakları yoktur. Çünkü bu «son derece tehlikeli»dir. (Oysa İsveçte ordu mensuplarının bile sendikalaşma hakları vardır.) Memurların sendika hakkı olmayınca onların grev ve toplu sözleşme haklarından bahsetmek abes. Peki sendika hakkı olan kimselerin grev ve toplu sözleşme durumu nedir? Buna da bir örnek verelim: 1972 de 2784 işyerinde lokavt !

8. T.R.T. ve Üniversite özerkliği.

Bu yasayı değiştirenlerin dayandıkları nokta şu: «sadece mali denetim» getiriyoruz. Peki bu sözün anlamı ne? Özerkliğin tam mideden yakalanması, yani hemen hemen yokedilmesi.

9. Sıkıyönetim yasası.

Yine bir örnek veriyoruz: Diyelim Konya da sıkıyönetim var. Ama Konyadaki sıkıyönetim, Eskişehirdeki bir kişiyi «bozguncu unsur» olarak gördü. Onu derhal «zararsız hale» getirme yetkisini kullanabiliyor. Yani, bir eşit altmışyedi.

Yeni siyasi ve hukuki düzenlemeler yani, «yasalardaki eksikliklerin ve boşlukların doldurulması» bu.

«Ekonomik zorunluklardan» dolayı «yapılması gereken düzenlemeler» nelerdir? Bu konuyu bir dahaki sayımızda vereceğiz.

Başyazı

Teknik Personel Sorunu ve Sözleşme Yolu

(Başarılı Sayfa 1'de)

kuvvet dengesi ve ittifakı bu olanağın denenmesine izin vermedi. Böylece tüketim sanayini, pazar yaratmak, teşvik ve geliştirme görevini üstlenen iktidar, konsolide devlet bütçesinin cari harcamalar bölümündeki personel harcamalarını personel kanunu sayesinde 1969 daki 8 milyarlık düzeyden 1971 de 15 milyarlık düzeye çıkarmış oldu.

Bu işlem sırasına, o tarihte farklı bir statüye, K/10195 sayılı kararnameye bağlı olan teknik personelde, tüm karşı koymalara, direnmelere karşın personel kanunu kapsamına alınır. Bir takım saf vatan daşlarımızca sanıldığı gibi bu sonuç gerçekten teknik elemanların süren gelen müreffeh (!) durumlarını kaskanan kim bürokrat kişilerin intikamı mı idi?

O bürokrat kişiler ki, o güne kadar aşağı yukarı genel personel statüsüne bağlı olan Silahlı Kuvvetler personeli için yurt içi ve yurt dışı savunmadaki görevlerinin önemini takdir ederek, ayrı bir kanun düzenlemek gereğini duymışlardı. Yurdun sanayileşmesindeki işlemleri pek açık olan teknik personel için ayrı bir statü gerektiğini bu bürokrat kişiler kavrayamadılar mı? Bu bürokrat kişilere yön veren, direktif veren iktidar tüm teknik personelin ağırlıklı uyarıları ile gerçeği gördü de, bürokrat kişilere söz mü geçiremedi? Hiç kuşkusuz bu gerçekleri çok kişi biliyordu. Ancak bilinen başka bir gerçek daha vardı : Palazlanan tüketim sanayinin de teknik personel ihtiyacı artmaktaydı. Ülkenin teknik eleman kadrosu belli olduğuna göre özel kesimin artan ihtiyaçları devlet kesiminden aktarılacak karşılanabilecekti. Bu aktarım esnasında normal arz - talep kanununun geçerli olmaması, daha açık bir deyimle, ihtiyacın ucuz bir biçimde karşılanması olanağı yok muydu? İstedikten sonra iş, olanak yaratmaya kalsın... Alırsın teknik personeli de personel kanunu kapsamına, ondan sonra seç seç al, dilediğin teknik elemanı istediğin fiata...

Şimdi bu işlem tamamlanmıştır, hatta alt yapı hizmetlerinin aksaması büyük ölçüye vardığından durum sıkıntı vermeye başlamıştır. Teknik personelle sözleşme yapma yoluyla gidenlerin bir kısmı geri alınacaktır.

Bu yol, yazımızın başında da dediğimiz gibi, çıkar yol değildir. Başlangıçta gerçekten yetenekli kişiler bulunup sözleşme yapılırsa bile, giderek bu yöntem yozlaşacaktır. Bir kez sözleşme yapılacak kişiyi belirleyecek nesnel ölçütler ne olacaktır? Böylesi ölçütlerin saptandığını varsayalım, bu ölçütlere göre işlem yapılabilecek midir? Çeşitli etkiler, nüfuzlu kişilerin istemleri rol oynamaya başlamayacak mıdır? Aynı kuruluşdaki kişilere farklı işlem uygulanması ayrıcalık yaratmayacak mıdır? Sürtüşmeler, huzursuzluklar doğmayacak mıdır?

Çaresizliğin sürükemesiyle ve el yardımıyla geçici de olsa bir çözümlenme yolu bulunması zorunluluğunun sonucudur yeni durum... Ve yeni durum bir çözüm değildir.

Sorunu gerçekçi ve tarafsız bir görüşle ele alınmaya ve bir kez daha inceleyelim, Teknik Personel Kanunu çıkarılınca dek tüm çabalar boşunadır.

TÜTED HABERLER

TEKNİK ELEMAN ARKADAŞ

BAĞIŞ VE ÖDENTİLERİNİZ İÇİN BANKA

HESAP NUMARAMIZ

ETİBANK ANKARA KIZILAY ŞUBESİ 24629

Tekniker - Mühendis Çelişkileri Üzerine

TEKNİK ELEMANLAR DEMOKRASİYİ SAVUNARAK BİR BÜTÜN HALİNDE, DEMOKRATİK ÖRGÜTLENME, SENDİKALAŞMA OLANAKLARINI KULLANMALIDIRLAR. MİMAR ve MÜHENDİSLERİN ÖRNEĞİN ODA KURMALARINI, BELGE UYGULAMA HAKLARININ VERİLMESİ, EĞİTİM OLANAKLARININ FAZLALAŞTIRILMASI KONULARINDA TEKNİKLERİN DESTEKLEMELERİ, TEKNİKLERİN DİĞER KONULARDA MİMAR ve MÜHENDİSLERLE DAYANIŞMA HALİNDE OLMALARI ACIL GÖREVLERİMİZDİR. TEKNİKLERİN, TEKNİSYENLERİN, MİMARLARIN, MÜHENDİSLERİN SİNESİNDE BARINDIRAN TÜTED OLARAK ÇELİŞKİLERİN OBJEKTİF TEMELİNİN ANLAŞILMASINDAN ve DAHA BİLİNÇLİ BİR TEKNİK ELEMAN DAYANIŞMASINDAN YANAYIZ.

Görüldüğü kadarıyla mühendisler ile teknikerler arasında hemen başında belirtelim - kesinlikle zıt yönde olmayan, uzlaşabilir bir ilişki mevcuttur. Gene hemen başında belirtelim genellikle hiçbir mühendis ve tekniker örgütleri arasında bugün görülmekte bir çelişki mevcut değildir. Her iki kesimin örgütleri de bazı mühendis odaları dışında, teknik eleman kitlesini bölmeden, bütünlük içinde mücadele etmektedirler. Biz daha ziyade tabandaki şekli ile mühendisler ve teknikerler arasındaki ilişkilere değinmek istiyoruz.

İlerde daha geniş açıklamak üzere kesinlikle vurgulamak gerekirken bugün eğer fabrika, büro, şantiye gibi birimlerde çeşitli şekillerde mühendis - tekniker çelişkileri görülmekte ise bu çelişki mühendislerin ve teknikerlerin dışında bir takım objektif nedenlerden ötürüdür. Şimdilik bu kadarını söyledikten sonra şunu belirtmek gerekir; mademki tabanda böyle bir çelişki vardır bu çelişkiyi görmemezlikten gelemeyiz. Eğer çelişkiyi değerlendiremezsek, kaynağını bulamazsak, sorunun üstüne eğilemez ve gerekli teşhisi yapamazsak -bugün için böyle bir tehlike yoktur- ileride tabandaki çelişkinin zıt tavırlar ile teknik eleman örgütlerine yansması beklenebilir. Çelişkinin zıt bir çelişki olmadığını söylemiştik. Taraflardan birinin diğerini ortadan kaldırması ile çözülecek bir çelişki değildir bu. Ancak, teknik eleman kitlesi dışından gelen, zıt tavır telkin eden tutum ve davranışlara karşı gerek mühendislerin gerekse teknikerlerin sorununu maddi kaynağını teşhis edip, bu tip egemen çevre telkinlerine karşı kardeşçe uyanık durup, mücadele etmeleri gerekir.

Genel olarak fabrika, şantiye vb. gibi üretim merkezlerinde birlikte çalışıp mühendis ve teknikerler arasında birbirlerinin fonksiyonlarını, formlarını, görevlerini küçümsemek şeklinde beliren

ve giderek «mühendismi fazla çalıştır» (ör tekniker mi?) şeklinde tartışması yapıları hatta zaman zaman birbirlerini kırma şekline döken tavırlar çözülmektedir. Gene zaman zaman her iki teknik eleman gurubunda da kendi kendini ve fonksiyonunu abartma şeklinde bireyler ölçüsünde şüphesiz yapay çabalar gözlemlenmektedir.

Çelişkiyi şekil itibarıyla açıkladık şimdi özü bakımından düşünmek olursak şu sonuca varırız: çelişkinin nedeni az gelişmiş çarpık kapitalist düzendir. Bunu aklımıza ilk gelen, ya da klasikleşmiş bir laf olduğu için değil gerçekten böyle olduğu için söyliyoruz. Bunu kanıtlamak için iki noktayı açıklamamız gerekir; birincisi Türkiye'deki az gelişmiş kapitalist düzenin işleyiş biçimi ve özel olarak teknik elemanların bu düzendeki yeri ve ikincisi insanları tekniker ya da mühendis yapmaya iten maddi koşullar ve bu düzende teknik eleman kitlesine karşı tavır.

Türkiye kapitalistleşme sürecinde oldukça yol katetmiş olmasına karşın bu gelişim onu az gelişmişlikten kurtaracak derecede değildir. Alt yapının gelişme derecesinin üst yapıyı nitelendirdiği, belirlediği göz önünde tutularak denilebilir ki objektif ilişkiler ancak bu çerçevede -az gelişmiş kapitalizmin yasalarına geçerli olduğu- içinde düşünülebilir. Lâçkalaşmış bir bürokratik devletçilik uygulaması ve dışa bağımlı çarpık montaj sanayi bu çerçevenin parçalarıdır. Az gelişmişliğin temel unsur olduğu, her iki tekniker ile en geri tekniklerin yan yana görüldüğü bir toplumdaki, yasal, eğitsel vb. gibi kurumların bu çerçevede dışarıda olması beklenemez. O halde başında hatırlatmak gerekir, bütün diğer sorunlar gibi teknik elemanların sorunları da bu genel çerçevede içinde düşünülmelidir. Genelden özele giderek diyebiliriz ki böylesine çarpıklıklar bütününde teknik elemanların ne eğitim sorunları, ne de fonksiyonları, yetkileri düşünülüp

hüpedi halledilmiştir. Sistemin genel karakteri icabı yapılan plânlarda uygulama safhasına getirilememiş, sorunlar genellikle kendi işleyiş içinde çözüme, daha doğrusu kendi haline bırakılmıştır. Sanayi ile eğitim arasında paralellik kurulamamıştır.

Bu genel persepektiften hareket ederek fabrika, şantiye vb. gibi birimleri düşünmek olursak sistemin genel çarpıklığının ve lâçkalaşmış bürokratik alışkanlıkların bir üretim anarşisi getirmesine şaşmamak gerekir. Böylesine bir karmaşıklık içinde mühendislerin teknikerlerin fonksiyonları iyi ayarlanmamıştır. Mühendislere mühendislik dışında görevler verilmekte, idarecilik, bezirganlık yapmaya itilmektedir. Teknikerler ise zaman zaman mühendislerin görevlerini yüklenmekte, görevleri çoğu zaman belli olmadığı için pratik işlerle ilgili olarak sağa sola koşuşturılmaktadırlar. Şüphesiz her iş yerinde durum böyle değildir ama bu genel görünüm teknikerlere mühendisleri «fonksiyonsuz yaratıklar» olarak görme şansı vermekte, mühendislerde ise teknikerleri küçümseme tavırını belirlemektedir. Dolayısıyla bu üretim ve çalışma karmaşıklığı ortaya bir mühendis - tekniker çelişkisi çıkarmaktadır.

Sistemin genel işleyiş içerisinde insanları teknik eleman yapmaya iten nedir? Türkiye'de insanlar çoğunlukla yeteneklerinden ya da isteklerinden ötürü teknik eleman olamamaktadırlar. Teknik eleman olarak maddi ihtiyaçların daha iyi koşullar ile karşılamak yönünde düşünmekte ya da şartlandırılmaktadır gençler. Özel olarak teknikerleri düşündüğümüz zaman şu soruyu sormak gerekir: «neden ancak dar gelirli memurların, işçilerin çocukları tekniker oluyor?» Sanat okullarından sonra tekniker ve yüksekte tekniker okullarını bitirmek dar gelirli aile çocukları için tek eğitim olanıdır. Daha ilerisi maddi olanaksızlıkların da ötesinde tıkalıdır. Oysa ki kişinin kendini yetiştirmesini, ilerlemesini sağlamak devletin görevi, sürekli eğitim olanakları istemek ise kişinin anayasal hakkıdır. Teknikerlerin teorik düzeyleri konusunda tartışmak yukarıdakiler düşünülürken gereksizdir. Öğrenimlerinin yetersiz olması gerekçesi ile teknikerlere hak verilmemesi tek kelime ile saçmadır. Maaş öğrenimleri yetersizdir yeterli düzeyde getirilir. On beşbin tekniker ve yüksek teknikerin haklarını vermemek hatta verilenleri almak ne demeye gelir?

Çürümüş bürokratik alışkanlıkların bir tanesinde diploma merakıdır. Gelişmiş sanayi toplumlarında diploma özellikle teknolojik problemlerde kişinin önüne bir engel ya da bir avantaj olarak dikilmez, ancak işin başında belirli bir fikir verebilir. Gelişmiş sanayi toplumlarında sistemin genel işleyiş biçimi ile ilgili olarak tekeller işlerini en iyi biçimde çözecek teknik elemanlar ararlar. Bu bakımdan diploma onları ilgilendirmez. Çoğu zaman işe alınanlardan diploma dahi sorulmaz. Böyle toplumlarda tabii başından «teorik» yada «tatbiki» mühendisi ya da pilmaz, genel olarak «mühendis» denir. Zira işin başında yapılacak böyle bir ayırım kişilerin kendilerini yetiştirmelerini engelleyecektir.

Teknik elemanların gerçek fonksiyonları ve yetenekleri üretimin ortasında belirlemeye başlar. Gerisi kişinin kendi çabası ve onun kendisini yetiştirmesini sağlayacak olanaklara bağlıdır. Türkiye'de ise sistemin çarpıldığından ötürü bu tip uygulamalar görülmemekte, diploma kişileri nitelendirmektedir.

Şurasını iyi anlamak gereklidir, teknik eleman kitlesi bir bütün olarak bu kitlenin çıkarlarını savunmak zorundadır. Eğer yan ödemelelerin verilisinde teknikerler unutulmuşsa, proje çizme yetkileri elinden alındıysa ya da teknikerlerin bayındırlık talimatnamesinde kontrol mühendisliği görevleri kaldırılıp, mütahhit karneleri yarıya indirildiyse bu uygulamalar ve baskılar diğer teknik elemanların sorunlarından soyutlanamaz. Açıkta ki yöneticilerin, egemen çevrelerin iyi niyetlerine sığınıp teknik elemanların sorunlarını temelden çözmeye yanağı yoktur. Olsa olsa basit bazı tavizler kopartılır. Teknik elemanlar demokrasiyi savunarak bir bütün halinde, demokratik örgütlenme, sendikalaşma olanaklarını kullanmalıdırlar. Mimar ve mühendislerin örneğin oda kurmaları, belge uygulama haklarının verilmesi, eğitim olanaklarının fazlalaştırılması konularında teknikerleri desteklemeleri, teknikerlerin diğer konularda mimar ve mühendislerle dayanışma halinde olmaları acil görevlerimizdendir. Teknikerleri, teknisyenleri, mimarları, mühendisleri sinesinde barındıran TÜTED olarak çelişkilerin objektif temelini anlaşılmasından ve daha bilinçli bir teknik eleman dayanışmasından yanayız. TÜTED HABERLER

tüted HABERLER

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Aylık Yayın Organı

Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni TÜTED adına İLHAN BAYSAL/Haberleşme Adresi : Konur Sokak 4/5 Yenışehir — Ankara/Fiyatı 25 Kuruş/
TÜTED HABERLER'de yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek yayımlanabilir/Dizgi ve Baskı : Nüve Matbaası/Tel : 12 91 74 — A N K A R A

Sayın :

Adres :